

## Silverratten

Datum	2/10 2010
Arrangör	Älmhults MK
Placering/antal startande (klass)	Bröt

I helgen var vi i Älmhult för att köra näst sista deltävlingen i Smålands DM. Jag låg 6 poäng efter förstaplatsen så det fanns en teoretisk chans att kunna vara med in på mållinjen i kampen om DM-guldet. Dessvärre grusades, eller snarare stenades, dessa planer efter ungefär 300 meter.

Efter den fina körningen i Vimmerby där jag hängde med riktigt bra i toppen såg jag fram emot denna tävling väldigt mycket då jag skulle försöka utmana ytterligare en gång om segern.

Starten går på första sträckan och allt känns fint, men första riktiga sväng var riktigt dum. Över ett krön och så vek vägen av direkt efter krönet, innan krönet fick jag syn på en stickväg som gick rakt fram och i en millisekunds tvekan fick jag hjärnsläpp och trodde att jag skulle dit. Väl över krönet såg jag att så inte var fallet och försökte ta svängen. Detta gick naturligtvis inte, stenen klippte kulbulten rätt av och samma sten tryckte in tröskel och dörr ganska illa så vi blev stående. Som tur var stod där ca 100 pers i publiken som gärna kunde lyfta undan bilen till ett säkrare ställe.

Så här en dag efter är jag fortfarande fantastiskt besviken på mig själv och självförtroendet fick sig en rejäl törn. Men jag har kört 33 tävlingar utan att bryta och man vet att för varje körd tävling är men en tävling närmare en avåkning.

Nu blir det lite uppehåll i tre veckor då jag ska försöka klara mina tentor och pappa med flera ska laga bilen. Den 23e oktober står jag förhoppningsvis på startlinjen till finaltävlingen i en cup där jag har chans att köra in lite vinstpengar.

Bryta ihop och komma igen!